

## MARGARETA NODIGT UIT

HOME VOOR LEERKRACHTEN INLEIDING OPDRACHTEN MODULES SURFHULP

>>>> WAT VERZAMEL JIJ? IK BEN MARGARETA

>>>>>>> OPDRACHT SAMENVATTING TIPS VOOR LEERKRACHTEN

INLEIDING >>>> IK BEN MARGARETA >>>>> OPDRACHT

[Download hier het invulformulier](#) 

Lees onderstaande tekst en probeer de vragen zo goed mogelijk op te lossen.

### Huwelijk Franse en Spaanse kroonprins

Ik ben Margareta. Ik ben een prinses van ongeveer 15 jaar oud en wordt door mijn vader die keizer is uitgehuwelijkt aan de Spaanse kroonprins. Ik heb mijn toekomstige man nog nooit gezien. Hoe kan mijn toekomstige echtgenoot dan weten hoe ik eruit zie? Dit is trouwens niet de eerste maal dat ik uitgehuwelijkt wordt. Neen, ik was nog maar twee jaar oud toen ik al trouwde met de Franse kroonprins maar hij heeft mij verstoten en koos voor een andere bruid.



### Huwelijk Philibert van Savoye

Mijn Spaanse echtgenoot sterft al zeer vlug, maar mijn vader heeft geen medelijden. Hij regelt voor de derde keer een huwelijk voor mij. Dit maal met Philibert II van Savoye. Weet je trouwens waar Savoye ligt? Zoek het eens op op de historische kaart.

Philibert II is geen koning, maar een gewone hertog. Toch wil mijn vader mij per sé aan hem koppelen. Nu je weet waar Savoye ligt, zal je zeker begrijpen waarom?



[Klik op de foto om te vergroten](#)

## Nederlanden

Na de dood van mijn derde echtgenoot, Philibert II keer ik terug naar de Nederlanden. Maar wat bedoelt men eigenlijk met 'de Nederlanden'? Zoek het eens op in een historische atlas.

Ik woon in Mechelen in een groot paleis, recht tegenover dat van mijn stiefgrootmoeder. Omdat ik zelf geen kinderen heb voed ik mijn neefje Karel en mijn nichtjes op.

Mijn vader en later mijn neef Karel benoemen mij tot landvoogdes. Ze zijn beiden heerser over een groot rijk en verblijven dus niet veel in de Nederlanden. Wat zijn de taken van een landvoogdes eigenlijk?



## Weduwe

Sinds de dood van Philibert II laat ik mij altijd als weduwe afbeelden. Dit is één van mijn bekendste portretten. Waaraan kan je zien dat ik weduwe ben?

Mijn vader Maximiliaan probeert mij nog een vierde maal uit te huwelijken, maar dat weiger ik steevast. Waarom ?



## Dood

Hier zie je hoe de bevolking van Mechelen mij hulde brengt op mijn sterfbed. Waarom zouden ze dit doen? Mijn dood in 1530 komt zeker en vast niet onverwacht. Ik heb immers een paar jaar voordien een wond opgelopen aan mijn been die maar niet wil genezen. Uiteindelijk zal dit tot mijn dood leiden.

